



Beste ouders,

Graag nodig ik jullie uit voor een

Cursus Pedagogie van het Jonge Kind (0 tot 4 jaar)

Wil je je graag buigen over wat kinderen allemaal ontwikkelen in de eerste jaren dat ze op aarde zijn en wat ze daardoor aan ons, opvoeders, vragen?

In vier bijeenkomsten staan we stil bij de ontwikkelingen tussen 0 en 4 in het licht van het antroposofisch mensbeeld, we kijken naar ons kindje (Wie ben jij? Wat heb je nodig?) en naar onszelf (Wat kom ik hierbij in mezelf tegen?).

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Amsterdam (precieze lokatie volgt) op woensdagavond 1 september, 15 september, 29 september en 13 oktober van 20.00 tot 22.00 uur.

Bij voldoende interesse wordt ook een reeks 'online' bijeenkomsten ingericht op maandagavond 6 september, 20 september, 4 oktober en 25 oktober, Voor deze vier bijeenkomsten vraag ik 75 euro.

Voor vragen ben ik, Isabel Verdurme, bereikbaar op 06/24 66 87 18.
Aanmelden kan via info@opeigenplek.nl.

(Begonnen in het onderwijs, werk ik inmiddels al jaren als gastouder in het Huis van Varenka. Daarnaast heb ik een eigen coachingspraktijk (voor levens- en opvoedvragen) Op eigen plek. Ik ben moeder van drie kinderen.)